

'Gods liefde zichtbaar maken...'

--Vooraf een getuigenis waarin God voorziet--

Zoals met alle getuigenissen kun je zeggen, *dat is toeval*. Dat mag je zeggen. Het is soms goed om kritisch te zijn. Maar het is ook goed om te beseffen dat God zegen geeft! Hij is onze voorziener.

Maar ik heb de overtuiging dat God betrokken is bij de simpele en ook materiele zaken van het leven. Dat geldt voor ons als gemeente en ook voor dat van ons als persoon. *En dat is goed nieuws*. De Bijbel laat ons zien dat God geen onverschillige God is, maar een God die betrokken is bij onze levens!!

We hebben de laatste tijd stilgestaan bij de zaligsprekingen. En vandaag staan de verzen centraal die staan direct na de zaligsprekingen. Laten we lezen. Jezus spreekt tegen zijn leerlingen.

Matteus 5

¹³*Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.*

¹⁴*Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. ¹⁵Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. ¹⁶Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.*

Jezus gebruikt hier twee beelden, het beeld van het zout en het beeld van het licht. En eigenlijk gebruikt Jezus beide beelden om dezelfde boodschap over te brengen.

Zout is een smaakmaker. En zolang zout in het potje zit, heb je er niets aan. Zout moet uit het potje (ook al vind Marina dat ik minder zout moet gebruiken). En voor licht geldt hetzelfde. Een lamp zet je op een standaard, hoog, zodat het veel licht verspreidt.

Jezus nodigt zijn leerlingen uit om in hun bestemming te gaan leven: om smaak te geven en om licht te verspreiden.

Wat is nou die smaak en wat is nou dat licht?

Wat is de smaak van Gods Koninkrijk?

Wat zijn die 'goede daden' waar Jezus over spreekt ?

Laten we nog eens even terug kijken naar wat vooraf ging:

Matteus 5

¹*Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. ²Hij nam het woord en onderrichtte hen:*

³*Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

⁴*Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden.*

⁵*Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.*

⁶*Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.*

⁷*Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.*

⁸*Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.*

⁹*Gelukkig de vreedstichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.*

¹⁰*Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

¹¹*Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.* ¹²*Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgd werden ze vóór jullie de profeten.*

We hebben gezien dat deze prachtige eigenschappen, *zachtmoedigheid, verlangen naar gerechtigheid, barmhartigheid, zuiver van hart zijn, nederigheid* kenmerken van God zelf zijn.

Ze kenmerken ook de smaak van Gods Koninkrijk – ze kenmerken de manier van met elkaar omgaan in Gods Koninkrijk.

Wij worden door Jezus uitgenodigd in een proces waarin steeds mee deze smaak gaan aannemen, een proces van groei.

Een proces waarin die prachtige eigenschappen zich zullen ontwikkelen. En dat proces is *het leven zelf*.

En gedurende dat proces, gedurende ons leven, worden we steeds meer een *vertegenwoordiger van God* in deze wereld.

Het is de bedoeling dat we groeien in *nederigheid, zachtmoedigheid, barmhartigheid, verlangen naar gerechtigheid*.

En die laatste, ik zeg het maar even bij voor de zekerheid 'verlangen naar gerechtigheid' heeft niet met oordeel of straf te maken. Het is geen wraakzuchtige gerechtigheid. Het is de gerechtigheid uit Lucas 4, waar Jezus de profeet Jesaja citeert:

Lucas 4

¹⁸*'De Geest van de Heer rust op mij,
want hij heeft mij gezalfd.*

*Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,*

*om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan blinden het herstel van hun zicht,*

om onderdrukten hun vrijheid te geven,

¹⁹*om een genadejaar van de Heer uit te roepen.'*

Het is de gerechtigheid die alles met herstel te maken heeft.

Gods Plan is een plan van redding

Johannes 3

¹⁷*God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.*

En wij (de mensheid) zijn onderwerp en onderdeel van dit plan. God wil herstel brengen *in jouw leven* en God wil dat jij *Hem vertegenwoordigt*.

God wil dat jij steeds meer een *beeld van Hem* wordt.

Je gaat smaak brengen en licht verspreiden in de omgang met anderen.

Ook jij mag herstel brengen:

En dat gaat over hele praktische, alledaagse dingen:

- *Je mag barmhartigheid naar mensen kijken*
- *Je mag vrede stichten*
- *Je mag 'rechtvaardig' leven*
- *Je mag troost brengen en je laten troosten*
- *Je mag mensen vrijheid en ruimte aanbieden*
- *Je mag genadig zijn (en niet wraakzuchtig)*
- *Enz.*

Wat een geweldige uitnodiging. We zijn uitgenodigd om herstel te brengen. Dat is een positieve opdracht. Dat is goed nieuws. Gods Plan van herstel hangt samen met Wie Hij is, met zijn karakter. God is Liefde:

1 Korintiërs 13

⁴*De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. ⁵Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ⁶ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. ⁷Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.*

Het evangelie van Jezus Christus is Goed Nieuws. En zodra iemand met de Bijbel in de hand slecht nieuws verkondigt, of oordeel verkondigt (wraakzuchtige gerechtigheid) mag er een alarmbel bij je afgaan. (⁹*Gelukkig de vredestitchers,....*)

God oordeelt het kwaad en God herstelt mensen!
Het oordeel van God leidt altijd tot herstel van mensen!

We zijn uitgenodigd op een reis. Een reis van herstel. Zoals in de Bijbel mensen altijd uitgenodigd zijn op een reis van herstel.

Abraham werd uitgenodigd met God op reis te gaan.

(Genesis 12:3 'Door jou zullen alle volken op aarde gezegend worden'. – zegen is doel!! – goed nieuws!!)

Mozes werd uitgenodigd met God op reis te gaan. *(Exodus 3:17 'Ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloedig van melk en honing' – zegen is het doel – goed nieuws!!)*

En op die reis zullen we, omdat nog niet iedereen tot herstel is gekomen, niet begrepen worden...

Op die reis komen we vervolging tegen....

¹⁰*Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.*

Op die reis worden we geconfronteerd met pijn en verdriet.

⁴*Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden.*

Ik wil afsluiten met het lezen van onze tekst van vandaag:

Matteus 5

¹³Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

¹⁴Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. ¹⁵Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. ¹⁶Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

Jezus is het zout van de aarde. Hij brengt de smaak van onvoorwaardelijke liefde terug.

Wij zijn, als beeld-dragers van Hem, het zout van de aarde.

Jezus is het licht in de wereld.

Wij zijn, als beeld-dragers van Hem, het licht van deze wereld.

Mijn gebed is dat wij door jou en door mij heen, de mensen in onze omgeving, de liefde van Jezus leren kennen.

Mijn gebed is dat wij door jou en door mij heen, de mensen in onze omgeving, het koninkrijk van God leren kennen.

De reis van ons leven: De reis van herstel. De reis om herstel voor anderen te betekenen. *AMEN*

*Gebed: individueel -smaak van liefde
collectief, als gemeente -smaak van liefde*